

God heeft gegeven! *Het bekendste Bijbelvers (1)*

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Een tekst, kort genoeg om op een memo-briefje te schrijven of even tussendoor in je hart op te zeggen. Een tekst, zo krachtig dat hij al twintig eeuwen dienst kan doen als samenvatting van het evangelie. Als je niets weet over de Bijbel, begin dan hier. Als je de hele Bijbel al kent, begin hier dan opnieuw.

Nikodemus

Het was niet zomaar iemand die in de nacht naar Jezus kwam om met hem te spreken: Farizeeër, Joods leider, schriftgeleerde, leraar van Israël, hooggekwalificeerd theoloog. Theologen zijn mensen die veel spreken en weten over God. Samen met zijn collega's discussieert Nikodemus over allerlei theologische vragen en standpunten.

Gesprek

Het is niet uit angst dat Nikodemus 's nachts komt, maar omdat hij ongestoord met Jezus wil spreken. Misschien verwacht hij van Jezus wel collegiale waardering en respect, maar Jezus begint direct over een totaal andere werkelijkheid te spreken dan die van de theoloog Nikodemus. Het gaat Jezus om het hart, om de méns (vgl. 2:24-25). Nikodemus woont in het land van goede prestaties, vrome daden en hard werken. 'Doe voor God je best, dan doet God de rest' – dat is zijn filosofie. Maar het gaat er niet om dat je 'godgeleerd' bent, maar 'van God geleerd'. Het gaat in de grond van de zaak om een 'opnieuw geboren worden' (3:3) verzekert Jezus met hemelse klem: 'Amen, amen, ik zeg u!'

Hemelse dingen

Het gaat om een geboorte 'van boven': niet een 'wedergeboorte' maar een 'hemelgeboorte'. We komen er zelf niet aan te pas met ons menselijke kunnen - het overkomt je vanuit de hemel. Nikodemus begrijpt er niets van (3:4,9). Het

Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid.

– Johannes 10:10 –

gaat dan ook over hemelse dingen (3:12) die je alleen kunt begrijpen als je geestelijk bent (3:6; vgl. 1 Kor. 2:13-16). 'Je ziet het pas als je het door hebt.' De woorden en gedachten van Christus komen bij God vandaan. Het zijn de woorden van 'de enige Zoon, die aan het hart van de Vader is' (Joh. 1:18). Zo hoort ook Johannes 3 vers 16, deze overbekende en daardoor misschien ook wel platgeslagen tekst, thuis in de context van de hemelse dingen waarover Jezus spreekt. (Leer de woorden van dit Bijbelvers uit je hoofd zodat ze in je hart komen: de hemel in je hart! Laat de Geest je nieuwe dingen leren door deze woorden heen!)

God!

Johannes 3 vers 16 is een kostbaar snoer van 27 woorden. Elk woord is betekenisvol. Het begint bij God! Het evangelie begint niet bij ons: 'ik weet', 'ik presteer', 'ik denk', 'ik ben', 'ik heb lief'. Het evangelie begint volstrekt eenzijdig bij God. Niet de veeleisende God van de farizeeërs met al hun regels en wetten waar je doodmoe van wordt. Ook niet 'de God van de filosofen en geleerden' (Blaise Pascal). Maar de God van Jezus Christus, de God van de onvoorwaardelijke liefde, de God die héél de wereld liefheeft!

Gevende God

Deze God gééft. Zoveel mensen geloven in een eisende God. Hij is niet een veel-eisende God maar een veel-belovende God. Hij gééft. En zelfs wat hij vraagt (gehoorzaamheid, liefde, trouw, oprechtheid), geeft hij eerst aan ons. In Jezus, zijn enige Zoon, geeft deze God zijn ziel en zaligheid weg, om ons voor zich te kunnen winnen. Géven: dat is God ten voeten uit. Lees maar eens na in het Johannes-evangelie: 4:10; 4:14; 6:51; 6:58; 10:10; 10:18; 14:16; 14:27; 15:11; 15:13; 16:23.

Ontvankelijkheid

De ontmoeting met deze gevende God vooronderstelt slechts ontvankelijkheid. Slechts? Ontvankelijkheid is alles

3:16

los laten wat we als mensen belangrijk vinden: onze prestaties, onze gedachten, onze bezittingen, onze successen, onze eigen zekerheden. De lege open handen verbeelden dat. Als onze handen open gaan, gaat ons hart open: er gebeurt een geboorte van boven en alles ziet er anders uit: je ziet opeens het koninkrijk van God. En de ogen van ons hart openen zich dankzij de gevende God voor Jezus, de enige, de wonderbare, de geliefde, Gods ziel en zaligheid voor ons.

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Johannes 2:23-3:21. Wat valt je in de ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus het meeste op?
- Nikodemus is een schriftgeleerde, zijn kennen van God 'zit een voet te hoog' (niet in het hart, maar dertig centimeter erboven, in het hoofd). Herken je dat bij jezelf? Herken je dat in de kerk?
- Ben jij 'uit de hemel geboren'? Waaraan merk je dat? Waaraan merken anderen dat?
- Welke rol speelt Johannes 3 vers 16 in jouw geloof?
- Alles begint bij God, niet bij ons. Wat vind je daar eigenlijk van?
- God is een gévende God, niet een veeleisende God. Ervaar je dat zo? Is het deze gevende God die je in de kerk ontmoet?
- Neem alle genoemde Johannes-teksten door waar over 'geven' wordt gesproken. Wat valt je op?

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

– Johannes 15:11 –

